

Knutsbrevet - Sankt Knuts Gille i Malmö



Bröder och systrar!

Mellanårssammankomsten som annonserades i vårbrevet närmar sig med blixstens hasighet. Den 14 september kl 11 är Dag Hammarskölds gård Backåkra bokad för Gillets besök.

Gården köptes 1957 av Dag Hammarsköld för att han efter sitt uppdrag som FN:s generalsekreterare skulle bosätta sig här. Så blev ju inte fallet som vi alla vet eftersom han dog under ett uppdrag i Afrika 1961. Gården vårdas av Stiftelsen Dag Hammarskölds Backåkra och öppnade efter genomgripande renoweringar bara för ett par år sedan. Där väntar ett besök med sakkunnig guide som ger oss hela berättelsen.

Det blir egenorganiserad transport dit och adressen är Backåkravägen 73, 271 77 Löderup. Skulle någon ha bekymmer med transport vet jag att det finns lediga platser i ett par bilar. Skriv gärna detta i anmälan, dvs både lediga platser och om ni har behov av skjuts. Google Maps anger restiden till drygt 1 timme och 15 minuter både från Malmö och Lund så lämplig avresetid blir vid 9.30.

Anmälan sker till undertecknad på kent.andersson@malmo.se senast söndagen den 8 september och kostnaden för att delta, 150 kr, betalas som vanligt in på Gillets konto, bankgiro 466-5667. Lämplig gruppstorlek är runt 25 deltagare för att få ut mesta möjliga av besöket, och "först till kvarn" blir principen. Jag kommer att bekräfta deltagandet efterhand som mailen kommer.

Efter besöket är bord bokad kl 12.30 på Café & Bistro i Kåseberga för gemensam lunch för de som så önskar. Adressen är Ales väg 30, 271 78 Löderup. Berätta gärna i anmälan om ni tänker följa med på lunchen också så kan vi finjustera bokningen innan lördagen.

Den 25 september kommer *Allmänt kapitel att ske i Rådhuset kl 18.30* med stadgeenliga punkter att avhandla. Efter årsmötet är bord bokade i Rådhuskällaren för de som vill äta en gemensam måltid då. Anmälan till årsmötet är inte nödvändigt, men skicka gärna ett mail ändå till samma adress som ovan, framför allt om ni vill delta i den gemensamma måltiden (det är källarens "köttfrossa" som gäller) så kan vi också där varsko köket.

Och kom ihåg att *fredagen den 8 november* är Rådhuset bokad för vårt lika *traditionella gåsagille*. Inbjudan och detaljer om detta kommer!

I fred och endräkt
För styrelsen
Kent Andersson, Ålderman